

# Zulphensch Courant 30 Augustus 1883

— Het is zeker de eerste keer niet dat de landbouw onder een regenramp gebukt gaat: In 1125—26 bracht de langdurige regen het mislukken van het graan teweeg. Men had een langen en harden winter, een koud en regenachtig voorjaar en een zomer beleefd, waarin de regen aanhoudend neerviel.

Het graan kwam slecht op, de aar kon zich niet vormen en de oogst mislukte dan ook ongenadig. De graanhandel van overzee bestond niet, het gebrek was algemeen, de opkoozers hadden al den voorraad binnen gepalmd wat te halen was, de menschen vielen als musschen in den harden winter, en op de wegen in Vlaanderen lagen de lijken der ongelukkigen te vergaan.

Het was in de dagen van Karel de Goede, die te Brugge de voorraadzolders der woekeraars en opkoozers deed openbreken, het graan tot redelijken prijs verkoopen en kosteloos aan de behoeftigen uitdeelen liet.

In 1183 en 1198 was het andermaal de langdurige regen, die in de Nederlanden den prijs van het graan ontzaggelijk deed klimmen. De prijs van de maat koren, die men vroeger met 5 à 6 stuivers betaalde, klom tot 50 à 60 schellingen.

Nadat men in 1625 een droogte had beleefd, die alle water wegnam en door welke, in het Spaansche kamp, de liter water met 2 en 4 stuivers werd betaald, viel in 1648 en nogmaals in 1650, een regen en zoo aaphoudend, zoo zondvloedachtig, dat het graan begon te rotten op het veld, en datgene wat kon ingeschuurd worden, verspreidde een ongezonden stank en was niet eetbaar.

De prijzen der eetwaren stegen destijds op eene aanzienlijke wijze.

1816 en 1817 waren ook noodlottige jaren voor den landbouwer, tengevolge van den langdurigen regen. Reeds waren onze vaders erg gestroopt geworden in 1814 en 1815, door de invallen der bondgenooten en die ramp zat hun nog dwars in beurs en maag.

In Juni, Juli en Augustus, precies de tijd dat het graan moest rijpen, gemaaid en geschuurd worden, viel de regen onophoudelijk. Wat kon binnen gebracht worden, was bedorven en beantwoordde daarenboven niet aan de hoeveelheid.

Wat de ramp nog vergrootte, was de mindere opbrengst van beestenvoeder en aardappels. Ziehier wat een schrijver te dezen opzichte zegt:

„In Holland leed het vee veel van den honger; de meeste weiden bleven overstrooid en dieren plonsten tot aan hunnen buik (?) in 't water en poogden het gras te vreten dat de landbouwer boven op het water haalde. (ook nu weer staan de weiden onder en het vee wordt ziek aan de klauwen en opgeblazen aan 't lijf.)

„Vele vetweiers waren verplicht, bij gebrek aan voeder, hun vee met verlies te verkoopen, zoodat het vleesch in zekere districten tot buitengewoon lagen prijs verkocht werd. Het bleef niettemin buiten het bereik van den arme, die, in sommige streken, zich moest tevreden stellen met haverbrood, boonen en andere voedingsmiddelen.

„In de dorpen was de armoede inderdaad groot en bracht talrijke sterfgevallen mee. In de steden was de armoede niet minder aanzienlijk. De honger deed in eenige plaatsen samschelingen ontstaan.

„In Antwerpen, Brussel, Gent en elders werden de bakkerswinkels aangevallen en geplunderd. Die buitensporigheden moesten door de militaire macht bedwongen worden.

De provincie Antwerpen sprong de buitengemeenten bij en deed aanzienlijke voorschotten en wel ten beloope van 416,000 fr. Antwerpen zelve stemde 114,000 fr. om de godshuizen en het weldadigheidsbureau ter hulp te komen.

In 1817 kostte het graan 40 fr. de hektoliter. De middelprijs in België, zegt Torta, was voor tarwe 35 fr. 17 en voor de rogge 24 fr. 70. Te Parijs kostte de zak meel 179 fr., hetgeen den prijs van het brood op 90 c. het kilo moest brengen; doch het gouvernement behield den prijs op 50 c. en betaalde

het verschil aan de bakkers.

Wat was er het gevolg van? Dat een aantal personen uit de departementen, door den goedkoop prijs van het brood aangelokt, op Parijs afzaken en daar de verschrikkelijke armoede nog aanzienlijk kwamen vergrooten.

De uitwisselen van den slechten oogst van 1816 waren eerst drie jaren later verdwenen. In 1818 was de prijs van tarwe 26 fr. en die van de rogge 18 fr.

Laat ons hopen, dat de regen moge ophouden en wij ten minste kunnen redden van den oogst wat er te redden is. Tot hongersnood zal het in alle geval niet meer komen; daarin voorziet de graanhandel, die aanvult wat wij in graan te kort mochten komen.

Heden is het een echte warme Julidag. Laten we dus niet wanhopen! De zomer schijnt zijn intree te doen. „Spät kommt er, doch er kommt!“

**Overstromingen.** — Behalve in Opper-Silezië en het Elbingdistrict, is ook de prov. Posen zwaar geteisterd door de hevige regens. — In Polen is de oogst door hagel en wolkbreuken hier en daar geheel vernield. Hetzelfde geldt van Boheme. West-Rusland en het Weichsel gebied, leden mede veel door hoog water. — Tusschen Lokeren en Antwerpen had een wolkbreuk plaats. — Aanhoudende slagregens hebben overstroming veroorzaakt van het Vierwaldstädtermeer waardoor alle huizen en logementen aan de kaden onder water staan, terwijl de overpromenade zelf ingezakt is. Groot is in het algemeen de verwoesting; ook de Gotthardspoorweg staat gedeeltelijk onder water. De regens blijven steeds voortduren en in het gebergte valt sneeuw. Zoo zijn in het Berner Oberland de bergen dik met sneeuw bedekt. De Rigi is nog sneeuwvrij. De wijstreken leveren een treurigen aanblik op. — Te Lucern is de Reuss buiten haar oevers getreden. In Uri heeft zij dijken doorgebroken.

**Lijst der boeken, capittels, verzen, woorden, letters en meer van den geheelen Bijbel.**

Het oude testament heeft: het nieuwe: to zamen.

Boeken	39	27	66
Capittels	929	260	1189
Verzen	23214	7959	31173
Woorden	592439	181253	773692
Letters	2728100	838380	3566480

Het middelste capittel in den ganschen bijbel is Psalm 117, hetwelk ook het kleinste is.

Het middelste vers is Psalm 102 vers 8.

De naam Heer of Jehova vindt men 6855 maal in den bijbel, waarvan men het middelste vindt 2 Croniken 4 vers 16.

Het woord „ende“ staat in het oude test. 85543.

Het woord „ende“ staat in het nieuw test. 10684.

46227.

Het middelste boek in 't Oude Testament is Proverbiz.

Het middelste capittel is Job. 29.

„ vers is Chron. 26, vers 17, 18.

Het kleinste vers is Cron. 1 vers 1.

Het middelste boek in 't Nieuwe Testament is 2 Thessalonionzen.

De middelste capittelen Romeinen 14 en 15

Het kleinste vers Johannes 11 vers 35.

De Apocryphe boeken hebben:

Capittelen	183.
Verzen	6081.
Woorden	152185.

Ieder, die aan de juistheid dezer opgaven twifelen mocht, staat het herzien en over-tellen vrij. Wij raden het echter niemand aan, om zóó zijn tijd en den Bijbel te gebruiken.

Zulphensch Courant 30 Augustus 1883

He van  
 Courant  
 is  
 en  
 ag  
 ge-  
 te  
 ke  
 e-  
 che  
 hen  
 bers  
 in-  
 ten,  
 de-  
 ge-  
 en  
 en  
 gen  
 een  
 en,  
 et  
 en  
 erd  
 en  
 en  
 el  
 ing  
 jur  
 en  
 k  
 er  
 gen  
 en-  
 r-  
 en  
 in-  
 zijn  
 van  
 en  
 de  
 nd  
 r-  
 as  
 t,  
 bed  
 ng  
 te  
 ken  
 va-  
 en,  
 tend  
 enc-  
 om  
 van  
 ver-  
 an  
 er-  
 amp  
 te  
 tad  
 de  
 acht  
 asfa-  
 na-  
 raad  
 zeln  
 bod  
 te

Zaterdag 29 August

Zaterdag 31 August