

Geschiedenis

vlugten naar Engeland. Toen waren wij aan  
 het lot van de Franschen onderhevig. Men  
 moesten wij zware belastingen op brengen.  
 Voor onze vijanden, om de vrijheid moesten wij  
 honderd Miljoenen Guldens voor betalen  
 die van men den kon welke vrijheid men. Daarvoor  
 hield om ons Nederlanders door de ongelukkig  
 te maken. Toen richtten de Engelschen ook met  
 Frankrijk in oorlog. En ons als vijanden aan toonen.  
 Men de namen het om de Scheepvaart in betij  
 ting. En alle om de Kolonien af te onderhouden  
 strekten moedig tegen de Engelschen Socht hij  
 moesten in de lijf op keeren.  
 In het Jaar 1799 deden de Engelschen een  
 Landing in Noordholland. Zij namen de  
 vestingen Mesling, met Ruwert in zij bleven  
 daar enige Dagen. Tot die alle vrij te loos  
 af. In het Jaar 1801 werd den Franschen  
 konig Napoleon Bonaparte, als konig van  
 Holland uitgeroepen. En in het Jaar 1804 als  
 Keizer verk. P. 1804. Toen waren wij on derst  
 des Franschen. Alle amptenaren of vrie  
 anten. Folloktenders, waar maar enig siens  
 aan te verdienen was waren allen Franschen  
 de Hollanders voor de afgeset. En bedankt Enget.  
 Stooten van Nieuwe Posten. Daar werden Fransche  
 Scholen op gericht. Daar moest in t Fransche  
 leerd. En geprooken worden. De Jongeren inder  
 moesten niets anders leeren als Fransche  
 taal. De Hollandsche taal kwam niet meer  
 in de re. meting. Des Jongmans van de Nesten  
 worde de Pluiplatie in t Frans afgeset en  
 worden. De oude Schoolmeesters die de  
 Fransche taal niet meer konde leeren, worde  
 bedankt. En afgeset. En waren Nieuwe Fransche  
 Meesters aangesteld om de Lee vaart om de  
 Hoop vaardij schepen. worden. En vervielen in de