

Geschiedenis.

Revor. Aan Door Luiters Koster te Haarlem,
 Na den Jaare 1500, verstaarde Spanjen. Een
 oorlog aan ons Vaderland. Die Prachtig Jaeren
 Dertien, In dien tijd was niet anders als
 Moorden, Borden. Etc.

De Spanjen of Span. Jaeren. Die Borden
 lieten dij Leden van de Voorraamster uit
 de Stad, onthoofden. En de Hoofden van die
 dood Men schen, op een Paal te Prong,
 Letting. De Perangenissen vroente klein om
 alle de Perangenissen te brengen.

De Span Jaeren lieten Alor Vredheid acht
 tien Duizend Men schen, uit ons Vaderland
 vermoorden. En veel de tong tusertwee
 Nijfers liet Schroeven. En van vooren
 Vred Borden met een ploeterd ijder, om
 dij niet kon de Nlagen tegen + Volk.

Boven dien nog veel Duitenden op
 onderscheidene wijzen. Door de Soldaten
 lieten vermoorden.

De Stad Zutphen, werd Alor de Spanjaer
 den veroverd. dij staken de Stad in brand,
 vermoorden alle de Inwoners die dij
 in hun Landen Kreegen. En Soegen veel
 van de Leden in den Ijsel. En de overigen
 maak de Stad Lits.

De Stad Haarlem gaf dij aan een overonder
 beking, dat de Inwoners geen Kwaad
 of led Los de Gedaan worden, toen de
 Burgers in den Kerke te Laken. Per. om es
 waarens om den led van troostheid aan de
 Spanjaerden of te leggen. Wierden de
 Leden Gestoten. En toen de Kerke in brand
 Gestoken. En lieten die Men schen
 Samen in de Hammen om Komene.
 vervolgens de Stad Haarlem. Daar was
 een Moordtonel. Drie hon. dert van de